



De Kleine Salamander

Thuis in diversiteit



www.dekleinesalamander.com

2019 Nieuwsbrief 4 - De Kleine Salamander.

December 2019

Groei, winterrust, gepiep en nog wat stekeligheden.

Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers,

Allereerst wil ik alle mensen die mijn activiteiten hebben ondersteund bedanken. Ik heb daardoor onder andere oude bijenkastonderdelen door nieuwe kunnen vervangen. Het was in 2019 na een droog 2018 voor de bijen uiteindelijk een mooi en groeizaam jaar. Ook ben alweer bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. De tuin is in rust. Bladeren blijven liggen; goed voor bodemleven en insecten. Ik geniet van de vogels in de struiken en bij de voederplaatsen. De lessen didgeridoo blijven ook in de winter gewoon doorgaan. En hopelijk ook volgend jaar weer nieuwe 'Levend Landschap' muziek-poëzie improvisaties met Loftlûd.

Hieronder de volledige Nieuwsbrief.

Mijn **honingbijen** zijn nu in winterrust. Als het goed is hebben de 40 bijenvolken op de 11 standplaatsen in de nazomer en herfst nog flink wat nectar en stuifmeel kunnen verwerken en opslaan. Vooral een diversiteit aan stuifmeel is voor de overwintering en vitaliteit van de honingbijen van belang. Een paar volkjes (8) heb ik voor de zekerheid nog wat bijgevoerd. Veel kasten heb ik in oktober/november 'muisdicht' gemaakt. Dat betekent dat ik de opening zodanig klein maak dat muizen er niet in maar de bijen er wel uit kunnen. Vooral de prachtige spitsmuizen, kleine en o zo nuttige 'activisten', mogen graag in de kast de boel even verstoren. Dat gaat ten koste van de energiehuishouding waardoor een bijenvolk door de onrust niet het voorjaar haalt. Periodiek ga ik de komende tijd voor een korte controle nog even bij de verschillende standplaatsen langs.

Kerstcadeau- Adopteer een bijenvolk. Ga naar www.dekleinesalamander.com

Groei

Hopelijk gaat de ecologische landbouw de industriële landbouw vervangen. Want voor een levend landschap, voldoende natuur en minder dierenleed is dat echt nodig. Verzuring en verontreiniging met o.a. bestrijdingsmiddelen van de bodem is nog lang niet uit de wereld. Het gaat om ons gezamenlijk voortbestaan. Nog lang niet iedereen is daar van doordrongen. Ik blijf op dat gebied-blokkeerboeren of niet - actievoeren. Niet de grote 'wij voeden de wereld'-tractoren of greenwashing maar diversiteit en creativiteit zijn de sleutels naar een mooi (samen)leven op Aarde. Ecosociale groei noem ik dat.



De **tuin** heeft zich met al de regen van de afgelopen tijd aardig hersteld. Opmerkelijk was hoe het gras nog lang in het najaar door bleef groeien. Dit jaar hadden we een nestje egels onder één van de houtrillen. Verschillende jonge egeltjes hebben voor de winter een mooi eigen plekje bij ons huis, in de schuur en onder de houthopen en rillen gevonden. Straks in het voorjaar maar ook in de zomer eten ze mijn dode (oude) honing bijen die door andere bijen naar buiten zijn gebracht en die daarna onder de bijenkasten liggen op.



De **didgeridoo** lessen gaan gestaag door. Een hele kunst om er het ‘geluid zonder einde’ uit te krijgen. Circulair ademen, echt iets voor de doorzetters en voor mensen die van het snurken of van de slaapapneu af willen. En natuurlijk hadden we met **Loftlûd** ook weer prachtige optredens in o.a. de wereldwinkel in Oosterwolde en in de Skoattersjerke in Oudeschoot.



Weet je nog een goede locatie, wil je ook een (huiskamer)concert van [Loftlûd](#) of misschien een workshop didgeridoo op een feestje of op je werk neem dan contact op met De Kleine Salamander.

Een ieder alvast een mooie Kerst & voorspoedig Nieuwjaar gewenst.

Sjoerd Bonnema – De Kleine Salamander

www.dekleinesalamander.com

©De Kleine Salamander

[Uitschrijven Nieuwsbrief](#)

[Wijzigen e-mailgegevens](#)