

Geplaatst in de Nieuwe Ooststellingwerper en het Friesch Dagblad 23 juni 2022.

SCHOP MENSEN TOT ZE EEN GEWETEN KRIJGEN'

Na meer dan 40 jaar de kop in het zand te hebben gestoken stapt de protestboer opnieuw op zijn protesttractor. Na evenveel jaren onsamenhangend wanbeleid van regeringspartijen waar diezelfde boeren vaak op stemden is de chaos compleet. Ondertussen viert rechtsextremisme, populisme en wetenschapsontkenning hoogtij. Natuur, (bio)diversiteit en een schone leefomgeving zijn door omdraaiing, verdraaiing en simplificering inmiddels gekaapt door dezelfde partijen op de rechterflank. Dit destructieve virus heeft inmiddels ook het 'nette' midden van de landelijke en regionale politiek bereikt. Zij, en daar reken ik ook zeker de bestuurders van Provincie Fryslân en de Gemeente Ooststellingwerf toe, beantwoorden geen vragen meer van bezorgde en kritische burgers die het nog durven op te nemen voor wie en wat geen stem of tractor heeft. Het kortetermijndenken lijkt niet meer te stuiten. Wat voor de komende generaties rest is een gewetenloos geïndustrialiseerd kaalgeschoren 'innovatief' landschap met hier en daar een stukje aaneengesloten natuurgebied waar we zondags met de elektrische fiets of mountainbike al kletsend over helemaal niets doorheen mogen razen. Tegen zoveel onkunde, gedachteloosheid en vervreemding lijkt geen kruid gewassen. Het groenwassen gaat door in o.a. het Deltaplan Biodiversiteit. En het water blijft maar stijgen. Tijd voor langetermijndenken en politiek zou je denken. De enige kreet die vooralsnog bij mij boven komt drijven is die van Louis Paul Boon in de laatste zin van 'Mijn kleine oorlog': 'Schop de mensen tot ze een geweten krijgen'.

Sjoerd Bonnema, kleinschalig ecologisch imker en ondernemer, Fochteloo